

48
PAGINA'S
DIK

SPECIAL

BAMSE

't **STERKSTE** beertje
van de **HELE** wereld

NUMMER 22

PRIJS f.2,95 / Bf.48

MAANDBLAD



Junior
press
strip

BAMSE

Oma heeft moeilijkheden

In de winkel van Krelis Veldmuis is een grote speelgoedafdeling. Als Krelis de klanten hoort praten wordt hij boos.

In de winkel van oma kost zo'n autootje maar één gulden.

Oma vraagt maar een tientje voor zo'n pop.

Waarom kost die puzzel hier zoveel meer dan bij oma?

Ik word doodmoe van dat gepraat hoe goedkoop alles wel niet is bij oma!

Ik moet maar weer 's met haar gaan praten.

Ze moet ZAKELIJK worden!



"BAMSE" is een maandelijkse uitgave van Juniorpress B.V., Postbus 447, 1400 AK Bussum.

© Nederlandse uitgave: Juniorpress B.V. - Bussum.

DISTRIBUTIE VOOR NEDERLAND: ALDIPRESS - DE MEERN.



Ik wil met je praten, oma.

Ach, help jij onderhand mevrouw Gans even, Bromelia?

Wat is er, Krelis?

Kom mee - niemand hoeft het te horen!



't Zal me wat moois wezen. Die slechte zaakjes van jou kunnen het daglicht zeker niet verdragen! Slechte zaakjes? Niks daarvan!



Wij moeten ervoor zorgen dat ons speelgoed even duur is.

Ach, waarom niet?



Heel verstandig van je - als jij je prijzen verhoogt krijg je veel meer inkomsten.

Verhoogt? Ik verhoog niks! Helemaal niet nodig!



Als jij wilt dat ons speelgoed even duur is, moet jij je prijzen laten ZAKKEN!

WAT?! Je zou geen winkel mogen drijven!



Ha: "helemaal niet nodig"...? GELD IS ALTIJD NODIG!



Terug op kantoor roept Krelis zijn drie beste mannen.

Jullie moeten zorgen dat Bamse's oma haar prijzen omhoog doet!

Maar dat...



Stilte!! Jullie krijgen alle drie een kans, en wie er niet in slaagt....!!

Jij eerst!

Tot morgen!

Aju!



De volgende dag...

Het lukt echt niet! Als Bamse erachter komt, dan...



En nu JIJ!



Wat 'n bofferd ben ik...



VERDWIJN! Je bent ontslagen!

Waar haalt oma haar speelgoed vandaan?

Uit Bever's Speelgoed-fabriek.



Hmm... misschien kan ik zorgen dat...



Ik moet 't proberen! Anders word ik ook ontslagen!



De arbeiders in de Bever Speelgoedfabriek hebben het zo tegen de kerst erg druk.





Ik wil de bazen spreken.

Die zijn achter.





Waar moeten ze voor oppassen?

BAMSE!!

Bah, dat die vervelende
beer net nu het speelgoed
voor zijn oma moest komen
ophalen!...



Ook hij wordt ontslagen...

NIKSNU! Verdwij!



Jouw
beurt!

Eh...o ja, Krelis..!



Hm... een toffee waar-
je een week lang van
slaapt..!

Een dag later, bij de
winkel van Krelis.



Mag ik een
pond toffees
van u?

Nee, ééntje tegelijk!

Gratis???

Wat zou daar
achter zitten?

Mmm...ze zijn
verrukkelijk!

HEERLIJK!

Snoep is altijd slecht voor je tanden.

Nou en of

En waarom zou Krelis ze voor niks weggeven??



Hei, daar heb je Bamse! Geef me die twee toffees!

Hier.



Mag ik jouw toffee even zien, Bamse?

Zou Dopman iets vermoeden?



Ze zien er eender uit...



Ik hoop dat Bamse de goede toffee heeft..!

Ja, voor Dopman heeft 't geen zin: die slaapt toch al zoveel!







Dan heeft Bamse de slaaptoffee gegeten!

Hoera! Dan slaapt-ie een week lang!



Kom op, werk aan de winkel!

Gevaarlijk werk??



Welnee, niks is nou gevaarlijk meer!



Hoor je dat?!

Dat wordt een goeie week voor de Wilde Jongens!

Kom op nou, we hebben een mooi klusje voor jullie!



Krelis Veldmuis heeft 'n eigen speelgoedfabriek.

Vandaag ga ik 's bij de speelgoedtreintjes kijken...



Hoe lang kan zo'n ding blijven rijden?

Honderd uur!



Honderd uur?? Je bent ontslagen!



En die daar?

Vijftig uur.



BAH! Als je niet beter je best doet vlieg jij er ook uit!



Dat lijkt er meer op! Hoe lang kan-ie rijden voor-ie kapot gaat?

Vijf uur.



PRACHTIG! GEWELDIG! Die dingen moeten er sterk uit zien, maar hoe vlugger ze kapot gaan, hoe beter. Dan kopen de mensen weer nieuwe.



En zo word ik schatrijk!



Als beloning krijg je tien gulden meer.

Per dag?

PER JAAR!!

Als ik m'n winst meteen weggeef aan meer loon word ik nooit rijk!



KRELIS! 't Is me gelukt: Bamse zal ons niet meer tegenhouden, HIJ SLAAPT DE HELE WEEK!

Mooi, die tijd gaan we goed gebruiken. Kom meteen mee naar m'n kantoor.



Daar deelt Krelis bevelen uit aan zijn beste mannen.

Zo, is dat goed begrepen?
En natuurlijk moeten jullie...



Natuurlijk: we geven uw bevelen door aan de wolfjes en aan Knok en Brok, maar niemand weet dat u hen betaalt.

Natuurlijk!



Even later...

Jij gaat aan het werk in de Bever-fabriek.

Maar als Bamse...

Die zal je niks
doen!



Aan de slag in oma's winkeltje!

Maar oma is Bamse's oma!!

Stel je niet aan: Bamse
is voorlopig buiten spel!







En de Wilde Jongens maken dat ze wegkomen!

Je bent geweldig, Bamse!



En wat zeggen jullie van Dopman??

Niets, hoop ik.

Krelis moet zich nu gewonnen geven.

De prijzen moeten omlaag, anders koopt niemand ons speelgoed.



Wat een VRESELIJKE kerst! Nu verdien ik maar een half miljoen!



Toch gaan de meeste klanten naar oma's winkeltje.

Het is hier veel gezelliger.

En haar speelgoed is zoveel sterker!

Ja, die Bevers maken prachtig speelgoed!





HOEVEEL VRAGEN KUN JE GOED BEANTWOORDEN?

Vul dit lijstje in en kijk dan op bladzij 47 hoeveel goede antwoorden je hebt.
(Zes of meer is heel goed!)

			1	2	3
1	Hoeveel poten heeft een spin?		1. vier 2. zes 3. acht		
2	Welke aap is de grootste?		1. gorilla 2. chimpansee 3. orangoetang		
3	Welk dier kan het hardst lopen?		1. leeuw 2. giraf 3. olifant		
4	In welk werelddeel woont de kangaroo?		1. Australië 2. Afrika 3. Azië		
5	Waar slaapt de beer in de winter?		1. hol 2. winter-verblijf 3. nest		
6	Wat heeft een kameel in zijn bulten?		1. been 2. water 3. vet		
7	Welk dier is de grootste jager ter wereld?		1. bruine beer 2. tijger 3. ijsbeer		
8	Wat gaat alleen op voor vogels?		1. ze vliegen 2. leggen eieren 3. hebben veren		
9	Welk nu levend dier is het langst op aarde?		1. aap 2. stekelvarken 3. rat		
10	Hoe lang kan een giraf worden?		1. vier meter 2. zes meter 3. acht meter		
11	Welk dier kan sneller lopen dan 100 km per uur?		1. antilooop 2. haas 3. luipaard		
12	Wat is de vleermuis: een ...		1. insect 2. vogel 3. zoogdier		
13	Wat is het grootste dier dat ooit bestaan heeft?		1. olifant 2. blauwe vinvis 3. dinosaurus		



Leg maar een stuk doorschijnend papier over nummer 1 en trek alle lijnen over. (Pas op: teken de omlijsting voorzichtig en precies na!) Dan leg je het papier over nummer 2 en je doet hetzelfde, dan over nummer 3 en 4, en het schilderij is klaar!





89-18

Wat zijn je planken
leeg, oma!

Hier kunnen de lezertjes hun eigen

SINTERKLAAS - CADEAUTJES
op tekenen!

Er komt een groot kerstfeest in de schuur van Peer de geitenhoeder. Bamse en z'n vriendjes helpen allemaal versieren.

De gescheurde jurk van Bromelia



De meisjes naaien mooie nieuwe jurkjes.

Anneke eend maakt 'n groene.



Mickelina een witte.



Nina konijn een paarse.



Maar dit verhaal gaat over de jurk van Bromelia, een gele.

Zou-ie me mooi staan?

Jij ziet er altijd mooi uit, schat.



Eindelijk is het zo ver: het is de avond van het kerstfeest. Bamse komt Bromelia ophalen.

Ik ben wat vroeger, want er is nog wat te doen in de schuur.



Ga je nu met me mee, Bromelia, of zal ik je later komen halen?

Ik ga mee. Even verkleden. Ik ben zó klaar.



Even later gaat het tweetal op weg.

Wat een leuk stel!



Maar... haar jurk blijft haken aan een doornstruik...



...een stuk van de jurk blijft in de struik hangen!

OOOHHH!



HELEMAAL
KAPOT!

Kan dat nog ge-
naaid worden?



Huilend rent Bromelia terug naar huis.



Vlug zet ze 'n lapje op haar jurk.

Ik heb niet meer van dezelfde stof...



Kijk 'ns wat lelijk!

Tja...



ZO kan ik niet met je mee, Bamse!!



Het geeft niks, Bromelia, heus, al had je
honderd lapjes op je jurk!

Maar Bromelia is ontroostbaar.

Iedereen ziet er mooi uit, en dan kom IK met een raar lapje op m'n jurk!



Hmmm..wat moet ik hier nou mee aan? Hier helpt zelfs geen honing!



Bamse gaat Dopman om raad vragen. Onderweg komt hij Mickelina tegen.

Zeg, kunnen jullie met z'n allen niet een nieuwe jurk naaien?



We kunnen toch niet met een heel stel aan een jurk werken??



Flapper gaat met Bamse mee naar Dopman.

Hmm.. niet eenvoudig, ... maar we moeten het proberen...



Dopman heeft al een plannetje.

Begrepen, Flapper? Ga 't gauw aan iedereen vertellen!



En zeg erbij, dat Dopman van alle meisjes verwacht dat ze meedoen!

Het feest gaat al bijna beginnen. Bromelia ligt nog te snikken, als er opeens op de deur wordt geklopt.



IK WIL NIEMAND ZIEN! Ik zie er zo vreselijk uit!



Buiten staan de meisjes, en ze hebben allemaal een lapje op hun jurk!



SPEL: **BAMSE** tegen de wolfjes

Voor twee spelers en één dobbelsteen.
De fiches staan op de laatste bladzijde.

Het gaat er om, dat de ene speler zoveel mogelijk fiches van de andere speler krijgt. Eén speelt met de Bamsefiches en de ander met de wolfjes.

Je gooit de dobbelsteen en speelt een van je fiches in de richting van de pijltjes. Als een Bamse-fiche op de plek komt van een wolf-fiche moet de wolf eraf - en andersom. Makkelijk, hè? En toch spannend!



Mini de draak wordt verkouden

Misschien weet je nog, dat Bamse eens een avontuur beleefde met Beer Groen, Beer Geel, Beer Blauw, Beer Wit, Beer Rood en hun zusje Beer Zwart. Bamse zorgde ervoor dat ze vriendschap sloten met Erik Elf en zijn draakje Mini. Ook zij zijn allemaal bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest.



Beer Geel zet overal rode kerstmannetjes neer.



Beer Rood versiert zijn huis met takken groen.



Beer Groen hangt rode kerst-sterren op.



Beer Blauw heeft gele kerst-geitjes.



Beer Wit gebruikt allerlei kleuren.



En dat doet Beertje Zwart ook.



Onderhand is Erik Elf buiten bezig.



En Mini de draak zorgt voor de pudding.

Maar door 'n plotselinge rukwind worden de versieringen weggeblazen en 't vuur gedoofd in Mini's neus.



Maar het weer wordt steeds slechter.

Even later komt er een vreselijke sneeuwstorm. De huisjes raken bijna onder de sneeuw begraven.



De storm giert door de schoorstenen. Overal gaat het vuur uit.



De deur wil niet meer open!



Straks zijn we helemaal ingesneeuwd!

Konden we Bamse maar te hulp roepen!



Beer Rood springt naar buiten.



Maar hij zakt diep weg in de sneeuw.



Beer Blauw moet hem redden met een touw!



Misschien kan ik bij Bamse komen als Mini voorop loopt en met zijn vuur de sneeuw laat smelten!



Goed zo, Mimi!

Ik hoop dat je 't haalt!





Er komt steeds minder vuur uit
Mini's neusgaten...



...tot er niets meer is. Mini is echt
verkouden!



Het wordt een barre tocht...



...en de sneeuwstorm raast maar door!



Erik en Mini komen te vallen...



...en raken ondergesneeuwd!



Bamse is op weg naar huis. Hij heeft Flappers boomstronk sneeuw-vrij gemaakt.

Wat een verschrikkelijk weer!



Ik heb donder-honing nodig, anders kom ik nooit thuis.



Auw! Ik brand m'n rug!



Hoe kan dat nou??

Bamse was toevallig op Mini's neus terecht gekomen, waarin nog een klein vlammetje brandde.



Bamse draagt het arme tweetal naar huis en...



...ontdooit ze onder de warme douche.



Dan eet Bamse nog een potje donderhoning leeg...



...en gaat vlug op weg met een sneeuw-schop.



En niet veel later zijn de huizen van de beertjes weer bereikbaar.

Dank je wel, Bamse!

Je moet Mini bedanken!



BAMSE

op Bali

deel 1



Niemand weet alles.



Niemand weet zelfs hoeveel hij weet!



Maar een reis naar Bali zou wel interessant zijn.

Ja, het moet daar heel mooi zijn; palmbomen en stranden en...

Interessante bouw-werken.



Wat heb je nou aan bouw-werken? Wat Bamse zei klonk veel leuker!



Hè toe, Dopman, waarom probeer je het niet?

Proberen kan altijd. Als ik tenminste vrij ben...

Als je wakker niet afloopt!

Dopman geeft zijn naam op.

U mag pas meedoen, als u vijf planeten kunt opnoemen

Waarom vijf?



Waarom niet alle negen? Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Goed zo! U mag meedoen.



Twaalf knappe koppen komen tegen elkaar uit.

Wie binnen vijf minuten de meeste namen van verschillende apen opschrijft heeft gewonnen.



Iedereen begint vlug te schrijven. Ook Dopman. Maar na een halve minuut...

Ah, tijd voor m'n dutje!

RING



Dacht ik het niet! Die wekker loopt op de gekste momenten af!

Zeven. Niet slecht.



Nou, alleen die slaapkop nog. Maar die zal wel niet ver gekomen zijn.

Gorilla, chimpansee, orang-oetang, gibbon, mandril, mantel-baviaan, zilver-aap, doodskop-aap, neus-aap, spin-aap, wol-aap, slinger-aap, os... ost... nou ja, ik kan 't niet eens uitspreken, maar 't zijn er... TWINTIG!!



Ze gaan meteen hun koffers pakken.
Bamse haalt nog wat donder-honing
bij oma.

Je gaat zó ver weg, je moet
maar een boel meenemen!

Zouden we
mee mogen,
Miezel?

Natuurlijk, waarom niet?!

Goede reis, Bamse, en wees voorzichtig.

Maakt u maar
geen zorgen,
oma!

Nee, nee, jullie moeten
thuis blijven.

Waarom wij?

Flapper doet zijn tas vol verse
worteltjes.

En wat neemt Dopman mee?





Na meer dan twintig uur vliegen en een paar tussenlandingen landt het vliegtuig eindelijk op Bali.

Het drietal wordt gebracht naar een huisje aan het strand, vlak bij hoge kokos-palmen.



Ik heb trek in een wortel.



Oooh!



Lelijken! Jullie zijn stiekem meegegaan!



De eerste dagen doen ze het rustig aan.



Maar als je zo ver van huis bent, doe je natuurlijk meer dan zwemmen en zonnebaden. Al gauw gaan ze op onderzoek uit. Ze zien een grappig tafereel:

Een heleboel ganzen die braaf achter een man aan waggelen met een stok en een wapperend lapje.



De stok wordt in de grond gezet en de ganzen blijven keurig in de buurt.



's Avonds komt de man de stok halen en de ganzen gaan mee naar huis.



Wat gek! Waarom lopen ze allemaal achter dat lapje aan?

Dat zijn ze van jongs-af zo gewend.

Ik snap er niks van, Dopman.

Ik heb 't al eens uitgelegd! Nu vertel ik 't je voor 't laatst.



"Als een gansje uit het ei kruipt denkt hij bij het eerste bewegende voorwerp dat hij ziet: mama."



"Als je een stok neerzet met een lapje denkt hij dat dat zijn moeder is."



"Dan blijft hij in de buurt."

Op een dag komen ze bij een geweldige grot.

Griezelig!

Interessant.

We moeten naar binnen.



Hé bah, waarom nou?

In de grot hangen duizenden vleermuizen...



...die, geschrokken door het bezoek, beginnen te fladderen.



Griebels! Hoe komen we hier uit??

Daar is licht! Misschien een uitgang?



Nou nou, ik vraag me af waar we terechtkomen?



Griebeltjes! Maar alles beter dan dit!



Ooooh, wat een prachtig bos!

O nee!



O JA!! HIER IS HET NOG ENGER!



Wat zien ze???

Voor hen staat een vreselijk monster, dat met donderende stem zegt:

SELAMAT PAGI! APA KABAR?





Nou begint Dopman ook al zo raar te praten!



Ze mogen een ritje maken op het vriendelijke monster

Selamat datang Dandaka!

O, we zijn in het Dandaka-woud aangekomen.

Wat zegt ie??

Jullie weten ook niks!



Alle kinderen op Bali kennen het Dandaka-woud en de schepsels die daar wonen. Net zoals jullie Roodkapje kennen, en Sneeuwwitje. In 't volgende nummer komen jullie meer te weten over 't Dandaka-woud.

De oplos-
sing van
bladzij 16.

Wat 'n rare vraag over die vogels! Ze kunnen toch allemaal vliegen?

Nee, hoor, de
struisvogel
niet.

Maar ze leggen toch allemaal eieren?

Ja, maar dat doen andere dieren ook! Krokodillen, bijvoorbeeld. Maar alléén vogels hebben veren - allemaal!



Wie durft mij hier een vogel te noemen??!



Wat
staat
daar
nou??

Probeer
eerst eens
te bedenken
hoe je deze
tekst moet
lezen. Als
je er niet
achter komt
dan vertel ik
't je onder-
aan de blad-
zijde

[illegible]

Baahahaha!

e kunt alles lezen! Dat heet: spiegelschrift.

IN HET VOLGENDE NUMMER ONTMOET BAMSE
DEZE FIGUREN.



Zijn ze aardig?



Of gevaar-
lijk?



Of misschien
kwaad-aardig??



Wie zal 't
zeggen..!



Maar dit kunnen we wel



vaststellen: Het worden SPANNENDE AVONTUREN!

FLAPPER
&
FELIX



POEK JAMMERT
DE TOFFEES
ZIJN ZUUR !!



HET IS LEUK OM VRIENDJES TE HEBBEN -
OOK KLEINE
VRIENDJES!



BAMSE



TWEE LEUKE BAMSE-KAARTEN. KNIP ZE
UIT EN STUUR ZE NAAR EEN VRIENDJE !!



FICHES VOOR HET
SPEL BAMSE-TEGEN-
DE-WOLFJES
(zie bladzij 24)

